

**JUBILEUMSFOLDER
FÖR
AROS DX CLUB, VÄSTERÅS**



ADXC 30 år - en historisk återblick

ADXC - The early years

Det var en kall januaridag 1984. Rimfrosten låg som ett täcke över landskapet. Solen hade gått ned över Södertälje för ett bra tag sedan. De två männen 32 och 33 år gamla checkade in på Hotell Skogshöjd och upptäckte att de hade både bastu och swimmingpool. De beslöt sig för att testa. En stund senare då de satt i bastun gick sanningen upp för dem. De var DX-are bägge två!

Så gick det till när de två arbetskamraterna Håkan Almroth och Rolf Berglund kom att snacka radio för första gången. Tiden gick och man började snacka om att bilda en klubb. Men hur få tag i medlemsaspiranter?

Jo på jobbet hade vi just införskaffat oss en PC. På den satt jag och lärde mig ett PC-program med att skriva ett upprop. Detta upprop blev publicerat i EA 11/12 1984. Trots (eller tack vare ?) den egendomliga gotiska stilen hörde 5 st DX-are av sig före trettondagen 1985. Men detta var inte nog, mer medlemmar behövs.

UPPROP

til samtlige innehafvare af ljuvdradiomottagere
som hafva sidt lefverne i trakten af Westra
Aros. Bessa ombedes att gifva sig til kennu
ehuru en bildhning af en lyssnarklubb for
nejden skall stadgas. Om intresse finnes tages
kontakt med Rolf Berglund , Allmogepl. 13
724 80 Västerås , 021/355888

Efter ett samtal med en vänligt sinnad SDXF-funktionär i Stockholm erhöles en datalista över samtliga SDXF-medlemmar i Västmanland. Försökte innan komma i kontakt med dåvarande klubbkontaktman som bodde på "Ros- och Murgröneön", men denna man var helt omöjligt att få tag på, så efter ett snack med ordföranden lyckades jag få tag på nämnda stockholmare.

Född: AROS DX CLUB

Utav de sju radioentusiaster som fanns i Västerås var sex med på uppstarten den 10 febr 1985 hos Berglund på Allmogeplatsen 13. Mötet var mycket överens om att bilda en klubb, namnet vet ni, och till funktionärer valdes:

Ordförande	Jacques de Laval, Jac
Sekreterare	Magnus Jespersion, MJT
Kassör	Roland Forsell, RFV
Revisor	Håkan Almroth, HAK
Klubbmästare	Rolf Berglund, RB

På detta första möte bestämde vi också verksamheten: medlemsmöten en gång/mån samt regelbundna lyssnarträffar. Den första lyssnarträffen hölls sen 22-24 mars ute på S Björnön med 6 st deltagare den första natten. Bland hörigheterna kan nämnas Congo och Brasilien på 19 mb, R Voz do Sao Vicente (3830 kHz), Haiti (4830), ecuadorianer och peruaner m.m. Vi hade 5 antenner och de tre längsta var strax under 300 m. Lyssnarträff nr två var ute vid JEJ's (Jan-Erik Jonsson) sommarstuga i Tortuna, med mycket trevliga konditioner med bl.a. peruaner och bolivianer. Även året därpå hade vi nöjet att vara i Tortuna med mycket bra resultat.

"DE HÖR HELA VÄRLDEN"

I början av maj 1985 kontaktade journalisten Thomas Kanger mig (Thomas är känd numera bl.a. för sin bok om Palme-mordet), detta resulterade i en artikel om DX-ing som publicerades i VLT den 24 maj. Vi hoppades på att många skulle höra av sig och fråga efter bl.a. medlemskap. Den som hörde av sig var Mikael Sjöberg (MSR) i Ramnäs. Några veckor efter det anslöt sig Bernt-Ivan Holmberg (BIH) som med sitt utsökta QTH och antennmöjligheter har fått sett mängden ADXC:are som sin lyssnargäst under åren.

DET FÖRSTA ÅRSMÖTET

Vi skulle ha träffats hemma hos RFV, men det var ingen hemma. Efter 30 minuters väntan beslutades det på "stående fot" att hålla mötet hem-

ma hos ordförande Jac. På detta årsmöte beslöts bl.a. att det utskick som klubbmästaren gjorde skulle anses som en bulletin och dessutom ha namnet DX-STUNDEN.

Andra beslut var att Lennart Weirell (LWV) valdes in i styrelsen som suppleant. Samme LWV hade till detta möte tagit fram fyra förslag på klubbdekal. Det förslag som vann används fortfarande och kan beskådas nedan.



VAD MER HAR HÄNT

Lyssnarträffar har vi haft många. Utan dessa har flera av oss stadsbor haft problem med att få nya länder QSL-ade. De flesta av lyssnarträffarna har Möklinta (hemma hos BIH och dennes antennfarm) men i början även ute på Södra Björnön i stuga 72.

DX-PEDITIONER

till främst Abisko (i Malmö KvK's regi) har lockade flera medlemmar. På senare år så har Parkalompolo haft besök av flera ADXC-are.

TÄVLINGAR

ADXC deltagit med fullt lag i SM/NM ett flertal gånger och blev svenska mästare 1993 med Nils Jacobsson (NJ), RB och Magnus Nilsson (MNÄ). Individuellt har MJT den bästa placeringen (3:a 1989 och 2001) följt av NJ (7:a 1993), RB (8:a 1888) och LWV (23:a 1989). DX - allsvenskan har vi också varit med i med en 4:e plats som följd (1889).

KLUBBMÖTEN

Under de första 5 åren höll vi ett klubbmöte per månad med undantag av Juni, Juli och Augusti. Inte ett enda ställdes in. RB var med på samtliga. LWV och MJT missade några enstaka främst p.g.a. tjänsteresor.

A DEEP SLEEP

En stor svacka i föreningslivet inträffade 1995 med sviktande medlemsaktivitet. De som mest hållit liv i klubben har varit MJT, BIH och LHU främst genom lyssnarträffar i Möklinta men också indirekt med några uppdrag inom SDXF. De har även tappert deltagit på Parlamenten. Sporadiska möten men ändå årsmöten. Vi har till och med haft år med rabatterade medlemsavgifter på grund av låg aktiviteten och ett eller två nummer av DX-STUNDEN per år.

STILL KICKING ?

När LWV kom hem från sitt sista / senaste (?) uppdrag i Malaysia kunde man skönja en viss optimistisk känsla att botten var nådd. LWV sparkade liv i föreningen och tidningen, som nu utkommer med 6 nr/år, så vi hoppas att avslutningen och den nya entusiasmen fortsätter. Klubbmöten är dock fortfarande sällsynta och består i stort sett bara av årsmötet. I avsaknad av ett permanent lyssnar-QTH så får man besöka andra klubbar, t.ex. NDJ eller åka till Parka.

STYRELSEN

ADXC's Ordförande genom åren:
1985 - 1986 Jacques de Laval
1986 - 1992 Lennart Weirell
1992 - Magnus Jespersion

I övrigt har det varit ungefär samma funktionärer och idag är

LWV sekreterare och ansvarig utgivare för DX-S,
RB kassör och klubbkontaktman,
BIH suppleant och
DO revisor.

Av dom sex första som träffades 1985 är fortfarande 3 med i klubben och vid utgången av 2014 hade klubben 17 medlemmar.

PARLAMENT

Under de här 30 åren har vi varit representerade på DX-Parlamentet med minst 1 deltagare. 1985 (då vi valdes in) var LWV i Trollhättan. Året därefter var MJT och RB i Örebro. I Uppsala 1987 var LWV, RB och MSR med. Borås var orten för 1988 års Parlament som besöktes av LWV, MJT och MSR. I Morokullen höll vi till 1989 och detta Parlament var besökt av BIH, LWV, Markku Kivioja (MKH), MSR och RB. Av nämnda Parlament upplevdes väl Morokulien och Uppsala som idylliska (ur naturens synvinkel) och Borås som stormigast (ur förhandlings-synpunkt).

Och så 1990 års Parlament i Västerås, på Lövudden, där klubben och framför allt LWV stod för värdskapet.

Därefter var klubben representerad på Parlamentet i Kolmården 1994 med hela sju deltagare. 2002 stod åter ADXC med LWV i spetsen för värdskapet för Parlamentet, igen på Lövudden. På senare år är det främst MJT och LWV som representerat Västerås, men eftersom klubbmedlemmarna är spridda så har fler varit med.



/ Historiekrönikörer mest RB och lite LWV /

